



Nieuwsbrief

NB 07, 28 februari 2020

Agenda maart 2020

Datum	Activiteit
9 t/m 13 maart	Week van de BMS
11 maart	Open Dag van 9-12 uur
14 maart	NL Doet
27 maart	Himmeldei groep 7/8
27 maart	Nieuwsbrief 8

6 jaar afscheid te moeten nemen van de Sint Martinus, maar er staat een nieuw avontuur voor mij te wachten. Ik heb in al die jaren veel kinderen les mogen geven en heb daar ontzettend van genoten. Het is echt een prachtig beroep en lesgeven in groep 3 en 4 is voor mij het meest speciaal. Ik heb er namelijk veel over mezelf geleerd en hoe je kinderen iets 'aanleert'. De Sint Martinus is met een prachtige toekomst bezig voor alle kinderen en ik hoop dat ik daar toch een heel klein beetje aan heb mogen bijdragen. Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Inhoud

- Agenda
- Personele zaken
- Kanjertraining
- Dalton
- Open Dag
- Carnaval
- Geef een boek cadeau!
- NL -Doet

Bijlage: \

Personele zaken

Hallo ouders,

Misschien hebben de kinderen al wel het een en ander laten weten over mijn privé-situatie. Om alles even te verduidelijken, hierbij verheldering.

Ik ga samenwonen met mijn vriend in Alkmaar. Dat gaan we per 1 maart doen. Ik maak het schooljaar op de Sint Martinus wel af, maar wil na de zomervakantie werken in Alkmaar. Ik vind het erg jammer om na

Met vriendelijke groet,

Juf Lieke

Kanjertraining

In groep 1 en 2 hebben ze gelezen hoe het verder gaat met Max in het dorpje waar de tijgers, apen, pestvogels en konijnen wonen. Eén van de konijnen heeft inmiddels een wit petje en heeft veel meer zelfvertrouwen. Ze hebben in het speellokaal een aantal vertrouwensoefeningen gedaan. Je achterover laten vallen als een plank en juf vangt je op. Je kunt erop vertrouwen dat juf je vangt en je niet laat vallen. Ook juf vertrouwt erop dat de kinderen haar niet laten vallen: gezamenlijk tillen zij juf van de grond. Zo benadrukken we weer dat wij allemaal graag te vertrouwen willen zijn en dat dit ook de basis is waar wij allemaal van uit mogen gaan.

In groep 3 en 4 wordt er veel met de petten uitgespeeld, situaties die zich gewoon overdag voordoen.



Er wordt bijvoorbeeld besproken wanneer je wel eens om licht en wanneer niet. De smiley poster die in de Kanjertraining voor ouders ook is uitgelegd, speelt hier een mooie rol in.

In groep 5 en 6 hebben ze ook vertrouwensoefeningen gedaan en het verhaal van Mister Peanut wordt gelezen. Over dat verhaal worden dan gesprekjes gevoerd. Eén daarvan ging over tafelmanieren en welke afspraken daar thuis over gemaakt zijn. De kinderen waren het over één ding roerend eens: patat eten met mes en vork is belachelijk. Dat moet gewoon met je handen!

In groep 7 en 8 ging er een les over hoe je dingen zelf op kunt lossen. Er zijn verschillende stukjes uitgespeeld en dan was steeds de vraag: hoe los je dit nu zelf op? De kinderen vonden dat heel veel situaties opgelost konden worden door het vervelende gedrag te negeren, door er bij weg te gaan. Ook is het oefening Wat is er aan de hand? gespeeld. Eén kind verlaat de klas en de rest van de klas spreekt af dat ze bij het geven van het antwoord op de vraag steeds "eieeh" zeggen aan het begin. Het kind dat binnenkomt stelt dan steeds dezelfde vraag aan steeds een ander kind en hij of zij moet er dan achter zien te komen wat de kinderen steeds hetzelfde doen.

Dalton

N.a.v. de Daltonvisitatie in januari hebben we gisteren in een productieve cursusmiddag gewerkt aan een 'kwartiertjesbord'. Een rooster in de klas waarop voor iedereen duidelijk zichtbaar wordt hoe een week er uitziet. De volgende stap is nadenken over het uitvoeren van dit 'kwartiertjesbord'. Verder vervangen we aankomende week een deel van de Daltonboom, twee doelen gaan uit de boom en worden

vervangen voor twee nieuwe. Dus houdt de boom in de gaten, hierin zijn allerlei vaardigheden te vinden die onze kinderen al bezitten.

Open Dag 11 maart 2020

Woensdag 11 maart is onze Open Dag. Alle belangstellenden zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen op onze school. Wees welkom!



Carnaval

Afgelopen dinsdag vierden wij carnaval op "De Naakt Rappende Rattenschool". Voor een dag werd onze school in deze naam omgetoverd. Na een catwalk show in het speellokaal, de 11 zotte regels en een waterige act van alle personeelsleden van school, was het tijd om in de verschillende lokalen een carnavals knutsel te maken. Na de fruitpauze werden er in groepjes van kinderen van groep 1 tot en met 8 verschillende spelletjes gespeeld. Zo konden de kinderen onder andere snoephappen, sjoelen, knikken, Wat is het, Twister en Fopbal spelen.



Na de lunch was het tijd om met zijn allen te feesten in het speellokaal. Tussen het dansen en de polo-naise door was er ruimte voor een aantal kinderen om een eigen bedachte act te laten zien. Wat een talent kwam er voorbij op onze school. Ook kregen de kinderen nog wat lekkers en wat drinken van de ouderraad. Het was een zeer geslaagde dag! Alle vrijwilligers die ons hebben geholpen om dit feest mogelijk te maken, willen we hartelijk bedanken! De foto's van deze dag verschijnen binnenkort op de website.

Geef een boek cadeau!

Dit schooljaar krijgen BMS-kinderen een boek cadeau! Dit komt voort uit het mooie initiatief 'Geef een (prenten)boek cadeau!' met als missie om alle kinderen jaarlijks een kinderboekklassieker te geven. Lezen en voorgelezen worden opent een wereld van verhalen die de fantasie prikkelen en vensters openen naar nieuwe avonturen, mensen en culturen. Daarom stellen zij het boek ter beschikking voor een weggeefprijs. En OsingadeJong educatieve diensten geeft, samen met de BMS, het boek cadeau! De kinderen van groep 5 tot en met groep 8 hebben het boek: 'Koning van Katoren' al ontvangen. De kinderen van groep 1 tot en met groep 4 krijgen in april het (prenten)boek: 'Woeste Willem'.



We wensen iedereen veel (voor)leesplezier!

NL Doet – Help je mee?



Zaterdag 14 maart doet de St. Martinusschool mee met NL Doet. Het voornemen is om een aantal bloembakken te maken waar de kinderen zelf plantjes en groentes in kunnen verbouwen. Verder willen we een buitenkeukentje maken, zodat de kinderen kunnen kokkerellen met water en zand. We hebben geld ontvangen van het Oranjefonds om materialen aan te schaffen, maar hebben handen nodig om onze plannen te realiseren. Samen kunnen we er wat moois van maken en gezamenlijk klussen is een stuk gezelliger. We gaan aan de slag van 10 tot 14 uur. Wij zorgen natuurlijk voor koffie, een broodje en wat lekkers.